

Jaargang 10 nummer 35
juli 2022

DE MANTEL





Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 br. Thomas Quartier OSB
- 5 Van het parochiebestuur
- 6 Henk Janssen
- 7 Uit de parochie
- 8 Van de geloofsgemeenschappen
- 10 Liturgische kalender
- 12 De parochie uit
- 13 Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 13 Dagelijkse en bijzondere vieringen
- 14 In memoriam
- 15 Kroonjuweel van Katwijk
- 20 De Mantel in beeld



Redactie

In de afgelopen twee jaren heeft de redactie van de Mantel niet stil gestaan. De nieuwsbrieven zorgden voor genoeg werk, maar nu we weer een prachtige Mantel van de persen kunnen laten lopen is het wel duidelijk hoe mooi die er toch altijd uitzagen. Vooral als je de uitgaven in kleur op de website van de parochie terugkijkt. Mijn collega, Miriam, is de creatieveling van ons clubje en ze verdient alle lof voor de telkens weer prachtige uitvoering van ons parochieblad. Ook de nieuwsbrieven waren een staaltje van haar creativiteit; het is een eer om met haar te mogen werken! Diepe buiging, Miriam!

En meteen komt de zomer er weer aan, even rust nemen van het werk, van de school, van de vrijwilligersbaantjes. We hebben nu eenmaal veel 'grijs' onder onze parochianen, die vaak elke week hun tijd, hun energie en hun creativiteit inzetten om onze parochie, maar ook allerlei instellingen en verenigingen goed te laten lopen. Gelukkig maar, ook voor henzelf, want het is belangrijk om bezig te blijven, onder de mensen te zijn en samen te werken.

Ik merk het zelf ook, want sinds vorige zomer ben ik met vervroegd pensioen. Vaak is dan de vraag: "Dan heb je zeker veel tijd over?". Nou, nee, moet ik dan antwoorden. Ik ben nu eenmaal een bezige bij, dus u kunt mij voortaan in levende lijve tegenkomen bij het erfgoedcentrum in het klooster van Sint Agatha en in de bieb, waar ik taalles ben gaan geven.

We hebben samen met de pastores, het bestuur en de contactpersonen van de geloofsgemeenschappen weer een mooie Mantel kunnen maken. Hartelijk dank weer voor de aangeleverde kopij. Na de vakantie gaan we weer aan het werk voor de volgende uitgave, maar voor nu gaat de computer even dicht. We wensen iedereen een fijne zomer toe!

*hele
fijne*
vakantie!!



Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie Heilige Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook:

Theo Lamers of parochie-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 900 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie: Annemarie Emmen
Opmaak: Miriam Janssen



“Normaal”

Na lange tijd mogen we u weer een uitgebreid parochieblad presenteren. Corona heeft veel te weeg gebracht en de nieuwsbrieven zijn daarom in plaats van het uitgebreide blad uitgegeven. Ik wil een woord van dank uitspreken aan de redactie die in de afgelopen periode vaak snel en accuraat heeft gewerkt om dit mogelijk te maken.

In de coronatijd is veel gebeurd, zichtbaar en onzichtbaar! Een aantal activiteiten hebben stil gelegen, maar tegelijkertijd is digitaal veel contact geweest en ontwikkeld. Te denken valt aan de livestream, de filmpjes voor communicanten en vormelingen, de digitale “nieuwsberichten” voor de Goede Week, enz. Maar ook kleinere en grotere acties voor en achter de schermen om in contact te blijven. Dank aan de vele onzichtbare helpende handen!

Voor nu lijkt alles weer even “normaal”, maar het blijft natuurlijk afwachten wat de toekomst brengt. Als parochie proberen we weer vooruit te kijken, al blijven veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Pastor Henk Janssen is afgelopen maanden in gesprek geweest rondom het synodaal proces, dat na de vakantie een vervolg zal krijgen. Pater Callistus is vooral bezig geweest met de activiteiten rond de Eerste Communie en het Vormsel en denkt na over de mogelijkheden van het opstarten van familiepastoraat. Door de vele werkzaamheden op het bisdom ben ik zelf enkel beschikbaar voor bestuurswerkzaamheden en (weekend)diensten. Als team zijn we blij dat we bijzonder met de medewerk(st)ers van de pastorie ons voor en met de parochie mogen inzetten.

De vakantieperiode is een tijd om naast rust en bezinning - of voor pastor Janssen de verhuizing naar Cuijk - ook een periode om vooruit te kijken. Te bezien wat we oppakken, waar we initiatieven op gaan nemen, maar ook waar we afscheid van nemen om in september weer aan de slag te gaan.

Namens het pastorale team wens ik u in ieder geval een rustige en mooie tijd toe.

Vicaris Theo Lamers,
pastoor parochie H. Martinus

VAKANTIE- ZALIGSPREKINGEN

*Zalig zij die zich kunnen ontspannen
en slapen zonder excuses te zoeken:
zij zullen hun evenwicht bewaren.*

*Zalig zij die met zichzelf
kunnen lachen:
ze blijven zich amuseren.*

*Zalig zij die een berg
kunnen onderscheiden van een molshoop:
ze zullen zich heel wat moeite besparen.*

*Zalig zij die kunnen zwijgen
en luisteren:
hun weg zal zonnig zijn.*

*Zalig zij die denken voor ze doen
en bidden voor ze denken:
ze zullen heel wat stommiteiten
vermijden.*

*Zalig zij die verstandig genoeg zijn
om zichzelf niet te ernstig te nemen:
ze zullen door anderen gewaardeerd
worden.*

*Zalig zijn jullie, als je in staat bent
het gedrag van anderen zo mild mogelijk
te interpreteren, zelfs al heeft het
de schijn tegen:
je zult beschouwd worden als naïevelingen
maar dat is de prijs van de naastenliefde.*

*Zalig zijn jullie vooral, als je de Heer
kunt erkennen in alle mensen
die je ontmoet:
dan heb je de wijsheid gevonden.*

** Joseph Folliet
* uit Mensen Onderweg*



br. Thomas Quartier OSB

“Monniksvakantie”

Column

Met toestemming van br. Thomas Quartier OSB mochten we zijn column uit het Katholiek Nieuwsblad overnemen. Broeder Thomas Quartier is als benedictijner monnik van de Abdij Keijzersberg in Leuven werkzaam aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen, Universiteit van Leuven en de benedictijner universiteit Anselmianum in Rome. Br. Thomas is dit jaar verkozen als Theoloog des Vaderlands 2022.

Monniksvakantie

Wat is voor jou een goede vakantie? Werk je om op vakantie te kunnen gaan of dient je vakantie om je werk dan weer beter aan te kunnen? Zoek je een kick of juist ontspanning? Monastiek gesproken is vakantie geen ander leven, en ze heeft altijd een hoger doel. Zomaar vrij zijn? Zeker, maar dan wel met het oog op het onverwachte, God in je leven. Ik wens iedereen een fijne monniksvakantie! Lees hier mijn nieuwe column in het KN:

KN 7-1-2022: Sommige mensen zeggen wel eens spottend dat ‘monniken het hele jaar vakantie hebben’. Welnu, daar zit eigenlijk best wat in. Het monnikenleven draait namelijk om vrij te zijn, maar dan met een hoger doel: vrij zijn voor God (vacare Deo, waar het woord ‘vakantie’ van afgeleid is).

Zo vrij zijn doe je door zo’n eenheid van je leven te maken dat je verschillende bezigheden kunt combineren zonder er uitgeput of verveeld door te raken. Dat betekent niet dat je permanent gaat niks, in tegendeel. Het kloosterleven is best vol, maar dat is niet verkeerd. De heilige Benedictus zegt al in zijn kloosterregel uit de zesde eeuw: “Ledigheid is de vijand van de ziel.” Het betekent ook niet dat je steeds naar een nieuwe kick zoekt. De dagen worden niet met hoogtepunten gevuld, maar met regelmaat: “Daarom dienen de broeders zich op bepaalde uren bezig te houden met handwerk en op andere uren met geestelijke lezing.” Waar zou dan vakantie voor nodig zijn?

Toch voelen ook monniken wel degelijk de behoefte om er even tussenuit te gaan. Is dat omdat ze hun doel voorbijschieten en de balans in hun leven zoekgeraakt is? Misschien, maar het ideaal om zo in evenwicht te zijn dat je geen vakantie nodig hebt, wil niet zeggen dat je niet af en toe een extra opfrisser zou kunnen gebruiken. Dat is een tijd om je weer volledig af te stemmen op wat er in je leven echt nodig is. Dat doe je zoals gezegd niet door het ene extreem voor een tijdje door het andere te vervangen. Die neiging kent iedereen: na een turbulente periode op je werk voel je de dringende behoefte om even helemaal niets te doen.

Of je bent na een tijd waarin er geen beweging in je leven zat en je in een sleur terecht kwam, nu echt wel eens toe aan een avontuur. In beide gevallen zou je de neiging tot het extreme in je vakantie niet moeten volgen. Want zowel verveling als stress maken je onvrij.

Juist in dit jaar waarin we door veel bedreigende en onvoorspelbare situaties wellicht meer dan ooit aan vakantie toe zijn, is het goed om je serieus af te vragen waarom je nou zou nodig vrij wilt zijn. Wordt het je allemaal te veel of gebeurt er juist te weinig? In beide gevallen kunnen handenarbeid en lezen een weg wijzen, ook als je niet in het klooster leeft. Handenarbeid staat symbool voor bezig zijn met je hele lichaam. Lezen staat voor bezinning. Beide zijn ingrediënten voor een echt vrije levenswijze die je in je vakantie kunt trainen.

Ten slotte is er het doel van de hele onderneming, want ook onze vakantie is geen doel op zich. Ben je wel echt open voor het onverwachte dat je niet kunt plannen? Dat onverwachte open einde is ruimte voor God. Ik betrap mezelf erop dat ik daar lang niet altijd rekening mee houd, zeker niet bij mijn zomerse plannen om uit te rusten of juist heel actief te zijn. Als ik het echter allemaal wat openlaat, ben ik volgend jaar wellicht iets minder hard aan vakantie toe. Dan pas zal ik er écht van kunnen genieten... Ik wens u een fijne vakantie!

Time
to
Relax



“Vakantie!”

Voor het eerst sinds lange tijd heeft u weer ons vertrouwde parochieblad De Mantel in handen.

Niet dat we de afgelopen tijd iets te kort zijn gekomen. Alle nieuwtjes en wetenswaardigheden bereikten u via de vele nieuwsbrieven die we hebben uitgegeven. Ook deze nieuwsbrieven waren steeds op tijd en zagen er elke keer weer prachtig verzorgd uit. Een complimentje naar de redactie. Maar dit even terzijde.

Nu staat de vakantietijd weer voor de deur. Naar we hopen voor ieder een periode van rust, maar helaas in roerige en onzekere tijden. Corona is een beetje naar de achtergrond verdronen maar het virus is er nog steeds. Voorzichtigheid is nog steeds geboden.

We hebben een oorlog in Europa met vele onschuldige slachtoffers en totale verwoesting van dorpen en steden. Een oorlog die ons indirect ook raakt met torenhoge prijzen voor olie en brandstof en sterk stijgende prijzen voor de dagelijkse levensbehoeften. Velen onder ons trekken het financieel niet meer. We hebben een stikstofcrisis, een klimaatcrisis en ga zo maar door.

En nu komen die paar weken in het jaar dat we trachten deze dagelijkse beslommingen voor even te laten voor wat ze zijn om dan tot die broodnodige rust te komen: vakantie!

De een zoekt het in verre oorden, de ander in eigen land of in de eigen omgeving.

De een zoekt het in de rust van de natuur, de ander in de hectiek van de grote stad, in cultuur en vertier. Zo probeert een ieder naar eigen behoefte en mogelijkheden weer bij te tanken om er daarna weer tegenaan te kunnen gaan.

Maar hoe het ook zij, het pastorale team en het parochiebestuur wensen u een fijne vakantie.

Geniet ervan en mocht u naar verre oorden gaan, wees voorzichtig en kom behouden weer terug.



VAKANTIE

*Soms schamen wij ons voor de lege uren,
dat wij zo maar zitten te dromen...
Het is als 't ontdekken
van een lege beurs,
die door and'ren moet worden gevuld.*

*Zoveel tijd verloren,
die had kunnen dienen...
voor een zieke, arme,
een eenzaam wezen...
kennis verrijken, leren, studeren,
interessante boeken zoeken en lezen !*

*En weten, dat je tijd vervloeit
als stromen in de eeuwige zee...
verzaken aan je mensendoel ?
Je laat je afdrijven,
je roeit niet meer mee...*

*Maar in onze dromen zien wij
vergezichten,
ook mensengezichten die ons
dierbaar zijn,
herinneringen die komen en gaan ;
ideeën die oplichten en weer doven...
schuldgevoelens, teleurstellingen,
vreugden en leed...
alles komt als op golven boven...*

*Maar dan voel je plots: Uit de stilte
wordt je als nieuw geboren,
daaruit zal actie, reactie ontstaan ;
nieuwe plannen, nieuwe werken,
nieuwe moed,
nieuw proberen, weten dat je op mag
staan !*

*Lege uren, ons gegeven,
om te vullen met dromen van goud...
een lege beurs, die je zelf mag vullen
zo vol, dat je er van overhoudt !*

* A.L.B.



“Het synodale proces”

Als voorbereiding van de bisschoppensynode in 2023 heeft Paus Franciscus een nieuwe werkwijze ingevoerd. Alle parochianen van de wereld kunnen hun mening geven over een aantal thema's die de Paus met de bisschoppen nader wil bespreken. De parochianen kunnen hun mening over deze thema's aan hun bisschop doorgeven. Per bisdom wordt van de reacties van de parochianen samengevat in een rapport dat naar de bisschoppenconferentie van dat land wordt gestuurd. Op landelijk niveau worden de rapporten van de bisdommen samengevat in een landelijke rapport dat na vaststelling door de bisschoppenconferentie naar het Vaticaan wordt gestuurd.

In het Vaticaan worden deze landelijke rapporten per continent weer samengevat en wordt een werkboek voor de bisschoppensynode voor het najaar van 2023 samengesteld.

Parochianen uit Linden en uit Cuijk hebben aan dit synodale proces meegedaan. De leden van de groep uit Linden hebben hun brieven via pastoor Theo Lamers aan de bisschop aangeboden met verzoek ze door te sturen aan Paus Franciscus. De Cuijkse deelnemers zijn vier avonden bij elkaar geweest om over vier uitgekozen thema's met elkaar van gedachten te wisselen in een open sfeer. De verslagen van die gesprekken zijn ter verwerking naar het bisdom gestuurd. Naar elkaar luisteren stond voorop. Men vond het initiatief van de paus een uitstekende manier om het gehele kerkvolk te betrekken bij belangrijke aangelegenheden voor de kerk. De kerkelijke hiërarchie dient in dit proces op de eerste plaats te luisteren. Een paar meningen van de groep uit Cuijk: teksten die tijdens vieringen worden gebruikt dienen wel te passen in de tijd waarin we leven; soms is het goed dat rituelen die worden gebruikt, kort worden toegelicht; je mag als geloofsgemeenschap best meer naar buiten treden en laten zien waar je voor staat; er is behoefte om meer van het geloof te weten te komen.

Na de zomervakantie van 2022 komt de groep uit Cuijk bij elkaar om met elkaar het Bossche rapport en mogelijk ook het landelijke rapport te bespreken.

Pastor Henk Janssen



*Uit het testament van AUGUST RODIN,
beroemd Frans beeldhouwer
Jonge mensen, mijn laatste gedachten,
mijn laatste woorden gaan naar u.
Bewondert en bemint de schoonheid.
Kijkt naar de woeste grootheid van
Michelangelo's beeldhouwwerken en
schilderijen.*

*De bewondering is de enige wijn
die de mens edel maakt.
Het enige punt dat telt voor een mens
is af en toe ontroerd te zijn,
te beminnen, te huiveren, te leven.*

*De beste mensen zijn diegenen die met
hun eigen ogen kijken naar wat iedereen
ziet, maar die er een schoonheid in
vinden die niemand ziet.*

*Wees oprecht tot in de armoede.
Laat uw zending en uw roeping
geleidelijk, geduldig doorbreken.
Vecht niet tegen de mensen van het
goedkoop succes, gij zult er uw tijd
en uw ziel bij verliezen.*

*Bewondert en drukt uw bewondering uit.
De hoogste en laatste vorm van
voortgang is de voortgang van de
BEWONDERING.*



Proficiat!



Foto: Patrick Bongartz
Fotografie

Op 22 mei 2022 hebben 29 kinderen uit onze parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen. Na een bijzonder jaar van voorbereiding met pater Callistus en Patrick was deze feestelijke dag een hoogtepunt.

Sem, Benjamin, Noud, Lily, Joep, Roos, Revi, Luciano, Fabian, Eline, Oscar, Robin, Piet, Malief, June, Vera, Djena, Destiny, Tijn, Cataleya, Michaela, Daniel, Olivia, Jippe, Mats, Eva, Jasmijn, Daan en Nicole: van harte proficiat!



Vormsel



Foto: Patrick Bongartz
Fotografie

Op het hoogfeest van Pinksteren, 5 juni 2022, hebben 11 tieners het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen van vicaris-generaal Theo Lamers, namens de bisschop.

June, Amoren, Baelana, Dominic, Oscar, Layla, Judith, Janne, Evi, Lotta en Sara: van harte proficiat en veel geestkracht en inspiratie voor jullie toekomst toegewenst!



Lourdes kijkt uit naar uw komst!

Na twee jaar nagenoeg geen pelgrims te hebben ontvangen, is Lourdes ontwaakt uit de noodgedwongen coronaslaap. Vanuit veel landen zijn de bedevaarten

weer opgestart, zo ook vanuit Nederland. In april en mei hebben de eerste Nederlandse pelgrims weer kunnen ervaren hoe bijzonder het is om in Lourdes te zijn. De plaats waar in 1858 Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. Sindsdien bezoeken jaarlijks vele miljoenen pelgrims deze Mariabedevaartplaats in het zuiden van Frankrijk. Waarom gaat men naar Lourdes? De redenen zijn divers, om steun te zoeken bij Maria en bij elkaar, om te bedanken, te bezinnen, samen het geloof te beleven, maar ook uit nieuwsgierigheid of omdat iemand het fijn vindt als je meegaat.

Ook vanuit de Heilige Martinusparochie uit Cuijk e.o. zijn de plannen gesmeed om deze jaarlijkse traditie weer op te pakken. Van 17 t/m 22 september zal een groep, onder de geestelijke begeleiding van pater Callistus Offor C.S.Sp de reis gaan ondernemen en iedereen is uitgenodigd om hieraan deel te nemen, parochianen en niet-parochianen. We sluiten ons aan bij de Nederlandse bedevaartorganisatie Stichting Huis voor de Pelgrim uit Maastricht met al meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van bedevaarten in Europa en daarbuiten.

Deze geheelverzorgde bedevaart omvat de vliegreis vanaf Maastricht Aachen Airport, transfers in Frankrijk, verblijf in een goed driesterrenhotel op basis van volpension en op loopafstand van het Heiligdom, het programma met Nederlandstalige vieringen, de internationale vieringen en processies, rondleidingen over het Heiligdom en in de stad Lourdes naar plaatsen waar Bernadette Soubirous, de zieneres, geleefd heeft en een excursie naar de prachtige Pyreneeën.

Ook mensen die zorg nodig hebben kunnen aan de bedevaart deelnemen. Enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers staan klaar om de gewenste zorg te verlenen.

Is uw interesse gewekt en wilt u nadere informatie neem dan gerust contact op met Roosmarie Manders (06) 51 46 55 70, roosmarie.manders@home.nl. U bent van harte uitgenodigd.





Rondom de Martinustoren Cuijk

Na de drukke maanden van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, Eerste Communie en Vormsel breekt met het feest van de Eerste steenlegging van de Martinuskerk op 7 juli een wat rustigere tijd aan.

Gelukkig konden we dit jaar het feest van de eerste steenlegging weer uitgebreider vieren. Na de eucharistie heeft ook het "traditionele" kerkpleinconcert van de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino weer plaats gevonden. Voorafgaand aan het grote orkest heeft ook het jeugdorkest zich van haar beste kant laten horen. Het was jammer dat de temperatuur niet een paar graden hoger was



en de wind niet wilde gaan liggen. Maar gelukkig zijn er altijd echte die-hearts die het concert tot de laatste noot horen! Dank aan allen die deze mooie avond weer mogelijk gemaakt hebben.

Met de start van de vakantieperiode worden de parochie-activiteiten even wat minder, maar krijgen de kerkwachten het in deze tijd echter weer drukker met gasten. De kerk is in de middagen geopend van woensdag tot en met zondag. Zonnebloemboten, cruiseboten op de Maas of voorbijkomende toeristen, dorpsbewoners... alle dagen, soms wat meer, soms wat minder, afhankelijk van zon en regen, bezoeken mensen de kerk. Soms om rond te kijken, even te zitten en te bidden of even een kaarsje op te steken. Voor het zomerseizoen staat er een minitoonstelling van Lourdes-devotionalia uit de archieven van het bisdom. Leuk om een keer even voor binnen te lopen!

Op de Vierdaagse vrijdag is de kerk zelfs vanaf 9.30 uur geopend voor wandelaars en bezoekers om even tot rust te komen of verkoeling te zoeken, een kaarsje op te steken of om zo maar binnen te wandelen. De afgelopen edities is daar veel gebruik van gemaakt en ook dit jaar is de kerk dus weer open.

Overigens kunnen de kerkwachten altijd nog uitbreiding gebruiken. Heeft u zo nu en dan tijd om een paar uurtjes in de kerk aanwezig te zijn, neem dan gerust contact op met het parochiesecretariaat! Ondanks de rust in activiteiten, de drukke tijd voor de kerkwachten, blijven we dagelijks vieren: iedere ochtend een moment om het Woord te horen en eu-

charistie te vieren. Elke dag een moment tot inspiratie gaat door ook in de vakantietijd!

Als u nog op vakantie gaat: wij zijn altijd benieuwd naar foto's of ansichtkaarten van Martinuskerken en/of -afbeeldingen. Het parochiesecretariaat ontvangt ze graag! Een mooie, rustige, bezinnende en inspirerende vakantietijd!

Contactgroep rondom de Martinustoren.



Rondom de Jozeftoren

19 maart: dag van onze patroonheilige, gevierd op zondag 20 maart 2022.



Met de Jozefdag 2022 zijn tijdens de Eucharistieviering onze vrijwilligers weer bedankt voor hun werk voor de Jozefgeloofsgemeenschap. Ook zijn een paar jubilarissen gehuldigd:
25 jaar: Roos Hofmans
40 jaar: Betsy Albers, Gert-Jan Derks, Gina Janssen
50 jaar: Riet de Ruiter, Frans van den Bogaard

Zomer 2022:

De Eucharistievieringen zijn op de 1e en 3e zondag van de maand, steeds om 11.00 uur in de MFA De Valuwe. Na elke viering is er in de ontmoetingsruimte van de MFA gelegenheid voor koffie of thee met iets lekkers.



In de vakantie is de MFA De Valuwe 4 weken gesloten: 18 juli tot 14 augustus.

De eucharistievieringen zijn dan: 17 juli, (7 augustus vervalt), 21 augustus

En vanaf september weer elke 1e en 3e zondag van de maand om 11 uur in de MFA. In september is er ook weer een extra viering voor zieken en ouderen, verzorgd door de Bezoekgroep van de Jozefkerk.



Rondom de toren H. Agatha

Dankviering in onze Kloosterkerk
op 4 september 9.30 uur

Foto's: Gerard Smits.



In 1984 is onze parochie H. Agatha ontstaan o.l.v. Kees Michielse en de Kruissheren. Enkele jaren terug is deze opgegaan in de parochie H. Martinus te Cuijk. Door corona zijn de kerkdeuren gesloten en de Kruissheren

kunnen niet meer tot hun voldoende tevredenheid voorzien in het voorgaan van de diensten. Echter incidenteel blijven er altijd mogelijkheden.

Als dank voor de prettige samenwerking zal zangvereniging De Maasklanken de dienst opluisteren. Ook is er gelegenheid te doneren voor het goede doel dat door de Kruissheren bestemd wordt.

Na de dienst is er gelegenheid tot nazit in het poortgebouw.

In memoriam Dion Jilesen



Dion was zeer begaan met het wel en wee van onze dorpsgemeenschap, het verenigingsleven en niet op de laatste plaats met onze parochie H. Agatha. In de 90-er jaren nam hij het stokje over van Piet Hurkens en als vice-voorzitter van het parochiebestuur H. Agatha stond

hij naast Kees ter ondersteuning.

Dion was een goed en adequaat bestuurder en zocht altijd naar een optimale onderlinge samenwerking met de verenigingen. Het contact en de wisselwerking met de Kruissheren zat in zijn warme hart.

Zijn muzikale kwaliteiten als tenor liet hij in vroegere tijden horen bij het mannenkoor en later bij de Gemengde Zangvereniging "De Maasklanken". Hier drukte hij zijn stempel sinds 1953 en wat later gedurende 24 jaar als voorzitter. Door zijn kennis van het reilen en zeilen van alles en iedereen konden De Maasklanken altijd en tot nu toe een beroep doen op hun ere-lid.

Dion hartelijke dank voor wat je hebt betekend voor St. Agatha op alle gebieden. Je was een verbindingsman, een mens.

"Samen Sterk St. Agatha" groot succes



Zes nationale collectes voor Goede Doelen hebben in St. Agatha hun krachten gebundeld tot één collecte per jaar. Huis aan huis werden in afgelopen weken de enveloppen rondgebracht met daarin een invullijst. In totaal was de opbrengst voor de zes doelen € 2475,00. De opbrengst per goed doel: Reumafonds € 335,75, KWF Kankerbestrijding € 526,95, Nederlandse Hartstichting € 464,45, Nierstichting € 391,45, Brandwondenstichting € 361,95 en Longfonds € 394,45. Deze voor de 6e keer georganiseerde vorm van collecteren in Sint Agatha was een groot succes met een geweldige opbrengst.



Rondom de Lambertustoren Linden

Doorkomst 4-daagse





St. Martinus
parochiekerk



H. Jozef
Cuijk



H. Lambertus
Beers



H. Antonius van
Padua - Vianen



H. Agatha
St. Agatha



H. Martinus
Katwijk



H. Lambertus
Linden

17de Zondag door het Jaar

Zaterdag 23 juli

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 24 juli

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, eucharistieviering

18de Zondag door het Jaar

Zaterdag 30 juli

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 31 juli

- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

19de Zondag door het Jaar

Zaterdag 6 augustus

- + 18.00 uur 't Akkertje Vianen, eucharistieviering
- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 7 augustus

- + 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + Zondag 7 augustus vervalt viering MFA i.v.m. vakantie

20ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 13 augustus

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 14 augustus

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, Woord- en gebedsdienst

Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

zondag 14 augustus Vooravondviering

- + Martinuskerk Katwijk
18.30 uur Rozenkrans
19.00 uur Eucharistieviering

Maandag 15 augustus

- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 18.30 uur Grot Katwijk, rozenkrans
- + 19.00 uur Grot Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
(bij slecht weer vinden de vieringen binnen plaats)

21ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 20 augustus

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 21 augustus

- + 9.30 uur vm kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

22ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 27 augustus

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 28 augustus

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagsviering woord- en gebedsdienst

23ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 3 september

- + 18.00 uur 't Akkertje Vianen, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 4 september

- + 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

24ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 10 september

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering



Liturgische kalender



Zondag 11 september

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagsviering eucharistieviering met gilde eer

25ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 17 september

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 19.00 uur Lambertuskerk Linden, gebedsdienst herdenking gevallen

Zondag 18 september

- + 9.30 uur vm. kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. Vivace

- + 11.00 uur MFA De Valuwe, eucharistieviering

26ste Zondag door het Jaar

Zaterdag 24 september

- + 19.00 uur Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 25 september

- + 9.30 uur Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. Maasklanken Land van Cuijk
- + 10.00 uur Martinuskerk Cuijk, gezinsviering m.m.v. jeugdkoor
- + 10.00 uur Lambertuskerk Linden, zondagsviering woord- en gebedsdienst

Op ons livestream kanaal kunt u de vieringen vanuit de Martinuskerk Cuijk live volgen of terugkijken. De link op de website www.martinuscuijk.nl brengt u eenvoudig naar onze vieringenpagina.



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden



Dagelijkse en bijzondere vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10.00 uur.

I.v.m. de Vierdaagse vervalt de dagelijkse eucharistieviering van 22 juli

I.v.m. Vakantie is er geen avond-aanbidding op 5 augustus en 2 september

Ook in Castella zijn er weer vieringen. Er is een eucharistieviering op vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) om 19.00 uur.



Feesten komende periode

- Vr 22 juli Feest H. Maria Magdalena
- Za 23 juli Feest H. Birgitta, patrones van Europa
- Zo 24 juli 17de Zondag door het Jaar
- Ma 25 juli Feest H. Jakobus, apostel
- Zo 31 juli 18de Zondag door het Jaar
- Za 6 augustus Feest Gedaanteverandering van de Heer
- Zo 7 augustus 19de Zondag door het Jaar
- Di 9 augustus Feest H. Edith Stein, patrones van Europa

Wo 10 augustus Feest H. Laurentius, diaken
 Zo 14 augustus 20ste Zondag door het Jaar
 Ma 15 aug Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

Zo 21 augustus 21ste Zondag door het Jaar

Wo 24 augustus Feest H. Bartolomeüs, apostel

Do 25 augustus Feest wijding kathedraal 's-Hertogenbosch

Zo 28 augustus 22ste Zondag door het Jaar

Zo 4 september 23ste Zondag door het Jaar

Do 8 september Feest Maria Geboorte

Zo 11 september 24ste Zondag door het Jaar

Wo 14 september Feest kruisverheffing

Za 17 september Feest H. Lambertus, bisschop en martelaar

Zo 18 september 25ste Zondag door het Jaar

Wo 21 september Feest H. Matteüs, apostel en evangelist

Zo 25 september 26ste Zondag door het Jaar

Do 29 september HH. Michaël, Gabriël en Raphaël, aartsengelen



Geloofsgemeenschappen



Na een onderbreking van 2 jaar vanwege corona kan de Nijmeegse 4-daagse deze zomer gelukkig weer van start gaan. Op vrijdag 22 juli, de Dag van Cuijk, is de doorkomst van de 40 km door Linden en wacht de wandelaars weer een gastvrij onthaal van de Lindense dorpsgemeenschap. Tijdens de doorkomst zal ook de kerk worden opengesteld, voor een moment van rust en bezinning en het opsteken van een kaarsje. Gastheren Laurens Koole en Frans Smulders zijn er weer klaar voor om vele wandelaars te kunnen verwelkomen.

Herdenking 17 september

Op zaterdag 17 september vindt de jaarlijkse herdenking plaats van de 5 Amerikaanse soldaten, die op 17 september 1944 sneuvelden toen hun vliegtuig neerstortte ter hoogte van Linden.

Om 19.00 uur zal er in de kerk een bezinningsbijeenkomst plaatsvinden met een lezing, woorden en muziek rond het thema vrede en vrijheid. Na de dienst zal er een herdenkingsceremonie plaatsvinden bij het vliegtuigmonument even buiten het dorp. Aan het programma werken mee: het Comité Herdenking en Bezinning, het Lindense gilde, de dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschap Linden.

Het definitieve programma wordt eind augustus/begin september bekend gemaakt.



De parochie uit

Franciscaanse Beweging



Wist u dat er in ons Bisdom allerlei activiteiten worden georganiseerd door de Franciscaanse Beweging? We nemen u even mee:

-op 13 augustus, 10 september en 8 oktober staat de deur van de kloostertuin van stadsklooster San Damiano in Den Bosch open van 2 tot 4 uur

-elke eerste woensdag van de maand is er een lunchbijeenkomst in het Franciscushuis in Den Bosch

-op 18 september is er een landelijke inspiratiemiddag van het stadsklooster San Damiano en de Franciscaanse Beweging

Er zijn nog veel meer activiteiten, ook elders in het land. Geïnteresseerd? Op hun website www.franciscansebeweging.nl vindt u meer informatie.

Gerarduskalender 2023

uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



Eén kalenderschild met twee keuzes!

op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezinningsteksten
puzzels
informatie

€ 9,00

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. Do. en Vr.
van 9.30 tot 12.00 uur



Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens	06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes	06 - 30419215

Rondom de Jozefstoren - Cuijk

Frans van den Bogaard	0485 - 315742
Peter Hendriks	06 - 22872890
Anita van den Berg	06 - 11340342

Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren	0485 - 314333
Tiny Josemanders	0485 - 317936
Wilma van Daal	0485 - 313871
Mickey Nuijs	0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren - Vianen

Truus Hofmans	0485 - 316228
Nel van Echtelt	0485 - 313694

Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans	0485 - 315892
Gerard Smits	0485 - 316066

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen	0485 - 317612
------------------------	---------------

Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek	0485 - 322819
Mien Heijnen	0485 - 316272
Herman van Rhee	0485 - 315904
Ton Keijzers	0485 - 384067



Parochiestatistiek

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

Jo Janssen

Ons gebed wordt gevraagd voor: Dion Jilesen



In de afgelopen periode zijn in onze parochie gedoopt:

*Conchita Wilhelm
Caeleb de Wit
Louisa de la Rambelje
Denzel de la Rambelje*



In de afgelopen periode zijn in onze parochie getrouwd:

Lungi Sithole en Martijn van Hees



In Memoriam p. Inno Gijsberts o.m.i.

*Onlangs ontvingen we bericht van het overlijden van
pater Inno Gijsberts.
Oblaat van Maria*

** 13 februari 1936
† 2 juli 2022*

*Als lid van de Oblaten van Maria is hij lange tijd in Suriname werkzaam geweest.
Na zijn terugkeer is hij rector geworden bij de broeders van Johannes de Deo in Berg en Dal en in 1994
pastoor van de voormalige Martinusparochie in Katwijk. Ook na zijn emeritaat in 2005 en als zijn gezondheid
het toeliet, heeft hij tot aan zijn verhuizing in 2011 naar Nuenen in de parochie geassisteerd.*

*Onlangs ontvingen we via zijn familie de preken die hij in tussen 1994 en 2015 in Katwijk heeft gehouden.
We laten hem zelf aan het woord bij de eerste en de laatste dienst die hij in Katwijk heeft gehouden:*

*“Jaren geleden kwam ik hier een aantal malen voorbij, als ik op bezoek ging bij mijn collega’s,
de paters Oblaten in Cuyk die daar al zo’n 40 jaar wonen. Maar elke keer liet ik deze kerk links liggen
(letterlijk, of soms rechts).*

*Ik had nooit kunnen dromen dat ik dit kerkgebouw nog eens van binnen zou zien, laat staan hier een functie
zou mogen vervullen. Wat dat betreft: het leven zit vol verrassingen en als je daar voor open staat,
kun je er veel plezier aan beleven.”*

Preek Palmzondag 1994

*“Er staat geschreven: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie
in orde te maken en als ik dat gedaan heb kom ik je halen. Dan zullen ook jullie zijn waar ik ben!’”*

*Stel je voor! God zegt niet: ‘ik weet een plek waar het goed is om te blijven, daar moet je later naar toe
gaan’. Alsof je iemand een goed advies geeft. Nee, Hij zegt: ‘Op het landgoed van mijn Vader is het goed
wonen en er is plek voor iedereen. Maar wacht even: Ik ga er heen en maak een kamer voor je klaar.*

Ik ga je bed opmaken, en als alles klaar is, kom ik je halen, zodat je zult zijn waar ik ben.’

*Hier spreekt niet alleen een God de Vader, maar ook een God de Moeder. Een en al hartelijkheid,
zorg en gastvrijheid.”*

Preek bij de uitvaart van Ai Geurt 2015

*Dat pater Inno Gijsbers nu thuis mag zijn bij de God, die ook voor hem een kamer heeft klaargemaakt. Een
kaars voor hem brandt bij de Lourdesgrot, die hem zo dierbaar is.*

De uitvaart heeft op 8 juli plaatsgevonden in de Brigidakerk te Geldrop, waarna hij is begraven.

We wensen zijn medebroeders en familie veel sterkte bij dit verlies.

*Parochiebestuur en pastoraal team parochie H. Martinus
Contactgroep H. Martinus Katwijk*





Kroonjuweel van Katwijk

Ter inleiding bij de folder over de restauratie van de Martinuskerk te Katwijk, een kroonjuweel

Na maanden van voorbereiding, waarin een promotie-campagne samen met Weemen Groep werd opgezet, werd op 29 mei j.l. de actie gestart d.m.v. de onthulling van het promotiebord door waarnemend burgemeester Hillenaar en pastoor Theo Lamers.



Vele uren werden besteed voor folders, website en sponsorpakketten...we denken dat we hier goed in geslaagd zijn.... het is nu aan de belangstellenden die de kerk, grot en parochietuin een warm hart toe dragen.

Sinds 1 juli j.l. is op de website ook de mogelijk geboden om een kerkraam te adopteren, waarbij een bordje komt te hangen met de naam van de sponsor. Op deze wijze blijft de persoon tot in de eeuwen herinnerd. Vooral de restauratie van de ramen zorgt voor een hoge kostenpost...alleen de steigerbouw is al meer dan €100.000...!

<https://www.kroonjuweelkatwijk.nl/adopteer-een-raam>



Wij nodigen u graag uit om eens op de website: kroonjuweelkatwijk.nl te kijken...en wellicht bent ook u bereid om uw steentje bij te dragen...!

Op dit moment hebben we al enkele giften mogen ontvangen en staat de teller boven € 20.000... maar we zijn nog ver weg van het benodigde bedrag...

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!



Het Bestuur



Ansichtkaarten te koop bij Parochie secretariaat en bij de kerkwachten tijdens openstelling Martinuskerk Cuijk. Set van 5 kaarten kost € 10,= opbrengst komt ten goede aan restauratie Martinuskerk Katwijk



Steun Kroonjuweel
Katwijk



**Laat het
Kroonjuweel van Katwijk
weer schitteren!**



Steun ons en ontdek
de verborgen schatten
van de H. Martinus.



De H. Martinus, het Kroonjuweel van Katwijk

De H. Martinuskerk met de Lourdesgrot in Katwijk aan de Maas is een waar Kroonjuweel. Jaarlijks trekken duizenden pelgrims uit alle hoeken van het land naar Katwijk, waarmee de kerk en grot - beide uitgeroepen tot Rijksmonument -, van grote cultuurhistorische en economische waarde zijn voor Katwijk en de regio Land van Cuijk. Bovendien heeft de kerk de status van Bedevaatskerk, hetgeen betekent dat de H. Martinus ook in de toekomst

de functie van kerk blijft behouden. We moeten de H. Martinus dus koesteren, iets waar de Stichting Vrienden van de Martinus Katwijk zich maximaal voor wil inzetten. Financiële steun van ondernemers met een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hart kan ons daar enorm bij helpen. Zeker nu, aan de vooravond van een ingrijpende restauratie van het interieur van de kerk.

Restauratie interieur

Recent nog kreeg de buitenzijde van de kerk een grondige opknappbeurt. Nu is het hoog tijd om ook de binnenzijde van de kerk aan te pakken. Een interieur dat ware (verborgen) schatten bevat, schatten die we graag weer 'op willen graven'.



Campagne

Om het benodigde bedrag voor restauratie bij elkaar te krijgen zijn we de campagne 'Laat het Kroonjuweel van Katwijk weer schitteren!' gestart. Daarbij kunnen we het nooit alleen van de bevolking hebben en daarom richten we ons ook specifiek tot jou als ondernemer. We hopen dat ondernemers met een MVO-hart ook onze stichting een warm hart toe zullen dragen.

Met een bijdrage aan de restauratie van de H. Martinus laat je zien dat je als ondernemer midden in de samenleving staat, dat je jezelf inzet voor onze waardevolle cultuurhistorie en het lokale sociale leven en initiatieven op dat vlak met liefde en plezier ondersteunt. Een sympathiek gebaar dat alleen maar kan bijdragen aan een positief imago van je bedrijf. We zijn je daarvoor niet alleen enorm dankbaar, we geven je er graag ook iets voor terug. Immers, voor wat hoort wat!

Bekijk de sponsormogelijkheden op de achterzijde van deze folder.

Wat gaan we doen?

Allereerst zijn de prachtige glas-in-loodramen in de kerk, inclusief de betonnen omlijsting, dringend toe aan restauratie. Dat is sowieso nodig om de ramen te behouden, maar ook om straks weer optimaal te kunnen genieten van de prachtige kleur- en lichteffecten. Ook willen we de originele muurschilderingen weer terughalen. Deze zijn in de loop der tijd verdwenen onder dikke verflagen. Deze verflagen zullen laag voor laag verwijderd moeten worden. Verder moet de schitterende tegelvloer opnieuw worden gelegd, omdat op veel plekken de tegels nu los zitten. En om te besparen op energie en kosten én tegelijk een stap te maken op het vlak van duurzaamheid, zal ook het verwarmingssysteem in de kerk moeten worden aangepast.

Al met al zijn de restauratiewerkzaamheden een verantwoorde investering. Maar voor die restauratie is wel geld nodig, veel geld. Volgens de laatste begrotingen zo'n € 1.2 miljoen.



Muurschilderingen

Nu



Na



Vloer



Glas-in-loodramen





Kroonjuweel van Katwijk

Sponsorpakketten

Speciaal voor ondernemers die ons willen steunen hebben we prachtige sponsorpakketten samengesteld. Kies op onze website www.kroonjuweelkatwijk.nl voor een van onderstaande zes pakketten en help ons het Kroonjuweel van Katwijk weer te laten schitteren!

 Koper € 125,00	<ul style="list-style-type: none">• Kies je voor dit standaardpakket, dan krijg je een eervolle naamsvermelding met logo op de campagnewebsite.
 Brons € 250,00	<ul style="list-style-type: none">• Naamsvermelding + logo in een promovideo die bij de ingang van de kerk is te zien.• Naamsvermelding + logo op de campagnewebsite.• Een set van 5 unieke Ansichtkaarten, geïllustreerd door de cliënten van kunstelier De Kunstschat. Een dagbestedingslocatie van Dichterbij in Gennep.
 Zilver € 500,00	<ul style="list-style-type: none">• Naamsvermelding + logo in een promovideo die bij de ingang van de kerk is te zien.• Naamsvermelding + logo op de campagnewebsite.• Een set van 10 unieke Ansichtkaarten, geïllustreerd door de cliënten van kunstelier De Kunstschat. Een dagbestedingslocatie van Dichterbij in Gennep.• Een waanzinnig spannende Church Escape voor maximaal 10 personen in de Martinuskerk Cuijk.
 Goud € 1.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Naamsvermelding + logo in een promovideo die bij de ingang van de kerk is te zien.• Naamsvermelding + logo op de campagnewebsite.• Een uniek 'Martinus vogelhuisje', gemaakt door de cliënten van kunstelier De Kunstschat en Ambachtelijk Hout. Twee dagbestedingslocaties van Dichterbij in Gennep.• Een waanzinnig spannende Church Escape voor maximaal 10 personen in de Martinuskerk Cuijk.• Wandel- of fietstocht voor 2 personen langs de Kroonjuwelen van de regio, inclusief versnaperingen.
 Platinum € 2.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Naamsvermelding + logo in een promovideo die bij de ingang van de kerk is te zien.• Naamsvermelding + logo op de campagnewebsite.• Een uniek gepersonaliseerd schilderij (je kiest zelf de kleuren en het thema), gemaakt door de cliënten van kunstelier De Kunstschat. Een dagbestedingslocatie van Dichterbij in Gennep.• Een waanzinnig spannende Church Escape voor maximaal 10 personen in de Martinuskerk Cuijk.• Wandel- of fietstocht voor 4 personen langs de Kroonjuwelen van de regio, inclusief versnaperingen.
 Adopteer een raam	<ul style="list-style-type: none">• Adopteer een raam waarbij je naam voor eeuwig wordt vastgelegd! Kies uit verschillende grote en kleine glas-in-loodramen in diverse prijsklassen. Naamsvermelding + logo bij het gekozen raam en ontvang een exclusief cadeau!

Laat je MVO-hart spreken en help ons de H. Martinus Katwijk een dik verdiende toekomst te bieden. Onze dank is groot!

Bezoek onze website voor meer informatie of neem contact met ons op.

Stichting Vrienden van de Martinus Katwijk

Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk | Telefoon: 0485 - 312 555

E-mail: kroonjuweel@martinuscuijk.nl | www.kroonjuweelkatwijk.nl



Steun Kroonjuweel
Katwijk



De Mantel in beeld

